
Sneakpreview:

100 versjes over de eeuwen oude ziekte alcoholisme

*Altijd weer ruziek
na een avondje feesten.
Gebroken ribben.*

*Overrompeld door
de verbondenheid met hen.
Allemaal gestopt.*

*Er zijn geen woorden.
Het is rustig in mijn geest.
Alleen puur geluk.*

*Te veel spraakwater
maakt me uiteindelijk naar.
Frisdrank was geen optie.*
